

## Oorlogsterrein.

Op een dag zag ik de boom alsof ik hem voor het eerst zag.  
Ik hakte hem om en begroef hem overdwars in de achtertuin,  
deed de poort dicht.

Omdat het een kersenboom was  
ontlokte het volgende voorjaar duizenden kersen  
op dunne steeltjes recht op aan de vruchtbare grond.

Kraaien en eksters genoten luidkeels maar verklaarden  
het kersenveld vervolgens tot grof oorlogsterrein, waarbij

ik een paar weken lang vanaf de woonkamer toeschouwer was,  
ook wel betreurde dat ik geen kers van de grond gegeten had,

toen ik vervolgens mijn buks een dag lang leegschoot  
en alle vogelkadavers naast de kersenboom begroef

op de kraai na die ik aan een paaltje vastbond en liet hangen.  
En op een dag ging de poort open en de windvlaag waaide

de laatste restjes volledig uit elkaar.