

Een paar gedichten over gras etc..

1.

Weinig kleurenvariatie, wel veel soorten zoals
sportgras, speelgras, premiumgras (voor het prachtgazon),

‘of heeft u liever de goed verkopende kale-plekken-vullers misschien?’

Hoe groter het aantal wormen hoe luchtiger de aarde,
ook aantoonbaar minder klonten, gras een toontje groener

maar als het slecht gaat met de worm steeds grauwer.

Zonnebril op en loom gestrekt, felle zon, koel gras,
mijn hand schuift over je zachte warme been, onze
ruime handdoek bedekt een andere wereld, die
van het doodgemoedereerd krioelende.

Het gras steeds hoger en weer breder.

Dan wordt het te gek,

uitdijend plaggelandschap
rukt op naar huis en schuur en tuinhek,
een rommeltje kortom.

Komt de schop die steekt en ruimt.

2.

Een Brits gazon is de hoofdprijs en er is op de wereldbol geen grasfanaat die dit ontkent: kwijlen, zuchten, bejubelen maar onwetend

over het grote geheim dat de Britten met stokstijve kaken topsecret houden.

Ik eis ook van U absoluut zwijgen

al is het maar een klein zeg gerust nietig gebeuren:

het toevoegen van wormen aan de grond onder hun gras.

Dat doen ze met kleine pincetjes stiekem 's nachts,
burgers in de eigen tuin, speciale overheidsdiensten (The Greengrassers)
in alle Britse parken.

Het is dan een drukte van belang.

3.

Skinheads zijn maximaal kaal omdat zij iets willen uitdragen ,
dit ene: skinhead zijn.

Gras spreekt zich diep geschoren niet uit over zijn en niet zijn,
valt binnen de soort ook kaal niet op of uit de toon, is

in den beginne
een spietje

dat ondergronds haar wortels uitdijt voor nieuwe sprietjes, heel sociaal,

zolang het maar groen blijft, alles oké.
Gras is gras.

Plekken geel of bruin zelfs violet onthullen niets
over het gras van uw gazon

wel over de gesteldheid van het totale klimaatplaatje, hierin

tuumelt dan iets gevaarlijk
in de dunne balans
die gezondheid heet.

4.

Na het maaien enkele handjes vol achterhouden en goed uitwassen.

Voor steviger gras eerst drogen met doek of droog keukenpapier en laten staan want het wachten is bij het koken net zo belangrijk als het doen.

Kort voor het aan tafel gaan de groente in een slakom mengen maar een uur eerder maakt alle grassen zachter.

De dressing is: twee teentjes knoflook, mespuntjes zout en peper, drie eetlepels olijfolie, stukjes fijngesneden tomaat, tenslotte plukjes tuinkers

die ik soms vervang door cashewnoten (al dan niet vooraf in de koekenpan licht gebrand).

De noten wat eerder mengen verheft het aroma.

Het is een recept uit grootmoeders receptendoos dus puur gezond en eenvoudige in iedere slakom te bereiden.

Spreek gras uit als gras
dus met een g en een scherpe s,
en niet

op z'n culinair Frans: grâ.

5.

Mijn vriendschap met het gras is dagelijks groeiende.

Noem het liefde, wat dan ook, elke stap op het groen
is pijnlijk: 'ik kan het ook niet helpen sorry sorry maar soms
móet het...' En zo voort.

Schandelijk hoe voetballers losgetrapte plaggen grof
met voetbalschoenneuzen terugduwen.

Waardeloze voetballers struikelen over prachtig gras.

Met een speciale schaar knip ik voorzichtig precies zo veel
minuscuul uitstekende sprietjes als er minuscuul uitstekende sprietjes
in mijn gazon te vinden zijn,
en tuur over het gras,
scherp oog,

biljartlaken.
Maaien doet pijn.

Maar niet maaien en jullie gaan elkaar gillend verstikken.

6.

Als de winter het gazon vergrijsst, we

geneigd zijn van binnen uit de woonkamer,
schemerlicht en open haardje, muziekje, glas met wijn,

de mat

wat treurig afstandelijk te bezien met in het achterhoofd
de lentedagen gelukkig ook in aantocht, zou het dan

niet wenselijker en beter zijn, gezondheid / vitaliteit,
om met schoenen en sokken uit er uit te lopen, het

barrevoets gewaarworden dat het koude gras

ons trippelen doet benen heffen als bij een keileuke
gymnastiekoefening, en dan allemaal schaterlachend
dansend in de tuinen?

't Is min acht aan de grond vannacht:
de weerman:

dus dek de planten goed af tegen het kwalijke

maar het bevrozen zet wellicht overmorgen al
een schaatsmarathon op een natgespoten voetbalveld,

super toch!

7.

Aan het gras voor het huis
lees je af
wie er binnen woont.

maart 2017