

Na het sneeuwen.

Na het sneeuwen is de wereld verdwenen in het wit.

De straat loopt vol met jeugd, de sneeuwpoppen groeien
totdat alle sneeuw is weggeschraapt.

Op de vijver wordt het ijs deze nacht weer dikker, de vis wacht
heel laag, roerloos, en minuscule schaatsenrijders (*Gerris lacustris*)
huizen er in modder.

Ook nu gaat de muts de kou niet uit de weg.
Lange mensen vangen immers veel meer wind.
Forse mensen prefereren forse mutsen.

Nu het gras
als dun glas
breekt
de takken zoals oude huizen
kraken.

februari 2017