

Sla uit de container.

Groeien begint met een rechte lijn, al gauw de lijn te smal, tijd voor kleurige vertakkingen.

Zegt ze: 'Het is zo'n leuke jongen. Ze zijn alle zes leuk maar buurman is natuurlijk de aller-leukste.'

Buurman is student, zij tachtig, zo liggen kort geschetst de verhoudingen; en wonen onder hetzelfde dak, kennen elkaar twee jaar,

'hij is beroemd,' zegt ze trots, 'van de televisie.'

Groeien. 'De slasoorten heb ik uitgekozen speciaal voor onze oudere doelgroep die nu eenmaal hard slecht verteerd en denk ook aan de broosheid van de gebitten, in één container nu, propvol buizen waaruit slaplantjes steken, groeien goed al kleine echte kroppen, we geven ze nauwelijks water, het is een experiment voor de toekomst, water wordt schaars.'

'Dan ben ik er al lang niet meer,' zegt ze.

Groeien. 'Nu nog maar één container, 500 kroppen, maar graag nog wat andere groentes er bij, en containers verspreid over heel Keizerslanden, de droom is om de meest krasse oudjes met een eenvoudig taakje te betrekken, verkoop en wat verzorging - graag zou ik bieten kweken, bietensap in exclusieve WZC Humanitas Flessen Humabiet

voor iedereen waanzinnig gezond groeit goed in een groeicontainer, ik verwacht geen problemen, het sap zit vol O₂ en drinken is probleemloos voor broze gebitten.'

'Ik wil wel meedoen maar ik denk niet dat het lukt met mijn benen,' zegt ze, 'staan.'

'Je kunt toch mooi schrijven?' vraagt de slastudent.

Dat kan ze dus gaat ze straks de verkoopbordjes maken:

Sla per krop 98 Eurocent.

Bietensap. 75 Eurocent per fles (1 liter).