

ik zag een vrouw op een zebrapad dansen

ik zag een vrouw op een zebrapad dansen
met verkikkerde voetjes over het zwart en het wit
trippel trappel.

ik was op slag verliefd en droomde
dat het nooit beter zou worden dan dit.

om een hoek draaide een enorme vrachtwagen de straat in.

een onveilig zebrapad heb ik eerder gezien,
toen ik 10 jaar oud overstak en verongelukte.
daalde de hemel neer.

waar de dode niet allemaal in een paar tellen doorheen moet
om van het leven afscheid te nemen.

voordat ze overreden werd werd ze engel,
om weg te fladderen, ze haakte met een voet
in een spleet van de stoeprand.

toen het voorbij was en al een hele tijd weer stil op straat
danste ze voor mij iedere dag verder.

totdat ik haar vergat.

oktober 2018