

ons huis.

met koeienletters op de voordeur: hier waak ik!

onbewoonde huizen zijn over het algemeen leeg
en niet leeg toch winderig, het ruikt er
naar overjarige natte hond die al een eeuwigheid geleden
het krakende pand verlaten heeft.

vanaf elf hoog zien we het plekje dat ons het aanzien wel waard is.

we kunnen zo meteen de Karwei gaan leeg kopen
of wachten we op een daverende prijzenslag?

ik heb bijvoorbeeld twee pallets met spijkers zien staan,
ze kosten niks want hamers zijn al lange tijd uit de mode.
stenen zat.

ballerina's zijn het mooist als ze opspringen
en met gespitste voetjes wegvliegen.
wat een kracht!

zo moet het worden.

juli 2018